

ACHTERGROND De geschiedenis van de vijf rijksmonumenten die door Antares zijn gekocht



Met de klok mee: het terrein achter de drukkerij, de kapel, de tuin achter de dekenale panden en een gang in de drukkerij.

foto's Jurgen Mols

Het echte weeshuis is gered

Woningcorporatie Antares koopt vijf monumentale panden in de Grote Kerkstraat in Venlo. Daarbij de voormalige drukkerij, het eigenlijke weeshuis.

door Harry Lücker

Wie er aan voorbij trekt, kan het bijna niet geloven. Maar het dichtgetimmerde pand aan de Venlose Grote Kerkstraat is een rijksmonument. Boven de ingang hangt nog altijd het

uithangbord van drukkerij Wolters-Van Wijlick, maar dat is niet de oorspronkelijke functie van het gebouw. Het was zo'n vierhonderd jaar weeshuis. En niet dus het naastgelegen pand dat we met zijn allen het Ald Weishoés noemen. Dát was de Latijnse school. Aan de zijkant van het pand, geeft de gevel het bewijs. Daarin is een dichtgemetseld gat te zien. „Door dat gat werden de kleren voor de wezen gedeponeerd”, vertelt Roy Denessen, beleidsadviseur monumenten van de gemeente Venlo. Het pand is één van de vijf rijksmonumenten die door woningcorporatie Antares zijn gekocht. De panden worden opgeknapt en er komen woningen in. Dat is bij het

weeshuis hard nodig. Jarenlange leegstand heeft zijn sporen achtergelaten, blijkt als het pand wordt betreden. Puin, puin en nog meer puin. Toch kent het één grote verrassing. Een kapel uit 1933. Nog vrijwel intact. „Daar is nog discussie over geweest. Toen dit gebouw in de jaren zestig als rijksmonument werd aangewezen, gold dat niet voor de kapel. Die was immers te jong. Nu recent de eerste sloopwerkzaamheden aan de achterkant zijn begonnen, was er ook de discussie of de kapel behouden moest blijven. Met succes, ze hoort nu wel bij het monument.” Aan de achterkant van de voormalige drukkerij, aan het Knibbelstraatje ligt een andere verrassing. Een

groot braakliggend terrein waar straks woningen verrijzen. Bouwen op een van de oudste plekken van Venlo. „Want op deze plek ligt de oorsprong van het Venlo van de middeleeuwen”, zegt Denessen. De andere vier rijksmonumenten die een woonbestemming krijgen, liggen aan de overkant van de straat. De panden in het zogenaamde Kerkepaörtje. „Honderd jaar geleden gebouwd voor de vele geestelijken in de Martinusparochie”, vertelt deken Jos Spee. Tijden veranderen, gebouwen raken leeg, maar worden meer dan ooit gekoesterd. Ook in Venlo. Er zijn weer vijf monumenten gered. Ook tot vreugde van de deken. „Dit is voor de stad een geweldige opsteker.”